

Kolossenzen

1:1-2 Inleiding

Van: Paulus en Timoteüs

Aan: de heilige en gelovige broeders te Kolosse.

1:3-2:3 Achtergrond

1:3-14 De Kolossenzen

Paulus heeft verschillende dankpunten met betrekking tot de gemeente te Kolosse. Het speciale van die gemeente is dat ze niet door Paulus is gesticht, maar door Epafras. Toch is Paulus ook begaan met deze gemeente: in vers 9 zegt hij dat hij niet op houdt met voor hen te bidden. Wat een liefde! Stel je eens voor dat er iemand elke dag bidt voor jou. Is dat geen prachtige bemoediging?

We mogen God ook vragen dat Hij ons verlicht met de kennis van Zijn wil zodat we kunnen leven tot eer van Hem. Hij zal je kracht geven en geduld, wij kunnen Hem dan danken met grote blijdschap. De God die ons de erfenis geeft, die ons verlost heeft uit de macht van de duisternis en die ons bracht in het koninkrijk van Jezus' liefde. Dankzij Jezus' offer delen we mee in Gods erfenis: we mogen later altijd bij God zijn en daarenboven mogen we met Jezus samen regeren over de wereld. Er is reden genoeg om Hem te bedanken!

Toepassingsvragen:

1. Bid voor iemand uit je naaste omgeving. Doe het elke dag en blijf volharden. God zal zowel in het leven van die persoon als in je eigen leven grote dingen doen.
2. Bid jij ook om echte kennis van God, voor jezelf en voor anderen? Wil je Hem kennen zoals Hij is? Besef je ten volle wat Jezus ons door Zijn offer allemaal gegeven heeft?
3. Kijk eens naar je eigen leven. Waarvoor kan je God dankbaar zijn?

1:15-23 Jezus

Paulus legt hier uit wie Jezus precies is:

1. Jezus is het beeld van de onzichtbare God, Hij is de eerstgeborene, Hij was er voor alle andere dingen er waren.
2. Door Jezus zijn alle dingen geschapen. Alles is door Hem en tot Zijn eer geschapen. Het is Jezus die alles schiep en alles samenhoudt. Wanneer je op Google of Youtube het woord 'laminin' opzoekt, dan kom je tot een verbazende ontdekking. Het lichaam bestaat uit moleculen en een daarvan is de bindende factor, de molecule die alles samenhoudt. Als je dan de vorm van deze molecule bekijkt: dan zie je dat deze een kruis is. Het kruis van Jezus houdt heel ons lichaam samen. Zo zie je dat de bijbel waar is en wetenschappelijk correct.
3. Jezus is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin van alles en stuurt de gemeente.
4. Hij is in alles de eerste, zo ook is hij de eerstgeborene uit de doden. Hij is als eerste opgestaan uit de dood zonder opnieuw te sterven. Jezus had wel mensen opgewekt uit de



dood, maar deze zijn later terug gestorven. Jezus niet, dus daarom kan je terecht spreken over Hem als de eerstgeborene uit de doden.

5. In Hem is de volheid, in Hem leren we onszelf volledig kennen, ook durven we onszelf te zijn. Daarnaast is in Jezus alle hoop op een fantastische toekomst. Hij heeft vrede gebracht door het bloed aan het kruis en heeft zo alles met Zich verzoend. Ook ons, die boze werken deden, heeft hij verzoend door Zijn dood. Zo kan Hij ons heilig, onbesmet en onberispelijk maken.

Volgens Van Dale betekent onberispelijk: zonder enig gebrek. Is het niet geweldig dat God ons door Jezus zo al ziet en ons later zo zal maken? Let wel op dat je in het geloof blijft en je niet van de hoop van het evangelie (die prachtige toekomst) laat afbrengen.

Toepassingsvragen:

1. Probeer eens te beseffen wie Jezus is na het lezen van dit prachtige gedeelte.
2. Kan je je voorstellen hoe God ons wil maken? Het is bijna onvoorstelbaar dat God ons heilig, onbesmet en zonder gebrek wil maken. Later zullen we zoals Jezus worden, de perfecte mens. Ook nu wil God ons daar al voor toerusten. Helaas kiezen wij er nog wel eens voor om ons te vullen met onze eigen ik, in plaats van met God. Gelukkig kijkt God door Jezus' offer naar ons en ziet Hij ons zoals we later zullen zijn. Bij God is er altijd vergeving en altijd een kans om het opnieuw te proberen.
3. Waarmee wil jij je hart vullen? Jezelf of God?

1:24- 2:3 Paulus

Paulus is blij dat hij mag lijden voor de Kolossenzen. Hij ziet het als een aanvulling aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Jezus in zijn leven, voor de gemeente (Zijn lichaam). Paulus lijdt omwille van de gemeente zoals Jezus leed omwille van hem. Soms zullen wij in ons christelijk leven ook lijden kennen, bijvoorbeeld verdrukkingen, zijn ziekte, ... Ook wij mogen hierin blijdschap ervaren omdat we weten dat we dit voor God mogen doen en dat Hij ons later zal vergoeden en vergelden.

Paulus heeft een bediening toevertrouwd gekregen van God en is nu dienaar van de gemeente. Het geheimenis dat hij mag openbaren is dat Jezus onder ons is, de hoop der heerlijkheid.

Volgens Van Dale betekent 'heerlijk' gelukkig. Dus in Jezus hebben wij hoop op geluk, een gelukkige toekomst. God heeft voor ieder van ons een bediening klaar, Hij wil elkeen van ons gebruiken op een bepaalde plaats, op een bepaalde tijd en in een bepaalde taak.

Toepassingsvragen:

1. Ken jij het geheimenis volledig? Wat houdt het allemaal in dat Jezus onze hoop is?
2. In hoeverre ben jij bereid offers te brengen als het gaat om Gods bediening?

2 : 4- 3:4 Dwaalleer – Jezus

2: 4-15 Wereldse wijsheid – Jezus

Wereld

Paulus vertelt over zijn verdrukkingen opdat niemand de Kolossenzen met een drogreden zou misleiden. Van Dale legt heel goed uit wat een drogreden is: het is een bedrieglijke reden.

Waarschijnlijk waren er dwaalleraars die Paulus zwart maakten en het zo deden lijken dat het

zijn eigen schuld en zijn verdiende straf was dat hij in de gevangenis zat. Hier zie je weer een voorbeeld van welke verdrukkingen je als christen allemaal kan meemaken. Sommigen zullen je zwart maken omdat ze niet van christenen moeten weten. Als je in zo'n situatie zit, weet dan dat God het ziet en Zijn tijd van toorn komt. Wij hoeven dus niet onszelf willen vergelden, dat doet onze Rechtvaardige Rechter wel op Zijn tijd. Dit houdt in dat we wat onze tegenstanders zeggen wel mogen definiëren als leugens, dit deed Paulus ook, het wil echter niet zeggen dat we wraak moeten nemen.

Jezus

Na het aanvaarden van Jezus, komt het wandelen in Hem. Je wortels liggen in Jezus. Vanuit dit fundament word je opgebouwd in Hem. Dan word je zekerder van je geloof, dan verdwijnen twijfels en dan ga je ook ontzettend dankbaar zijn voor wat Hij allemaal deed en doet. Het gaat hier verder dan bekering. Je bekeert je en je neemt Jezus aan als Redder en Heer. Na deze innerlijke verandering, komt er ook een uiterlijke verandering: je gaat leven vanuit je nieuwe geloof en krijgt het verlangen om Hem te eren door alles wat je doet. Je basis, fundament is in Jezus en van daaruit ga je groeien.

Wanneer je merkt dat je effectief groeit, word je zekerder over wat je geloof. Je merkt dat Jezus echt wel levens kan veranderen. Dan ga je ook dankbaar zijn om wat Jezus allemaal bewerkt heeft in je leven.

Wereld

Paulus waarschuwt om op te letten dat je niet wordt meegesleept door iemands wijsbegeerte of ijdel bedrog. Ook al lijkt de wereld het zo slim te kunnen uitleggen en het goed te verklaren, het is dwaasheid in Gods ogen.

Volg niet de wereldgeesten (dingen die in de wereld heersen), maar Jezus. Je zou de wereldgeesten van deze westerse wereld het best kunnen omschrijven met de woorden: geld, macht, seks,.. Allemaal egoïstische begeerten.

Jezus

- In Jezus is alle volheid, Hij is het hoofd over alle overheden en machten. Achter deze heersende gedachten in de maatschappij zit de tegenstander van God. God echter staat boven deze machten, Hij zal hen op Zijn tijd straffen.
- In Jezus zijn we besneden, niet lichamelijk, maar geestelijk. Ons hele leven is veranderd door Jezus.
- In Jezus ben je begraven door de doop, je oude ik is weg. In Hem ben je mede opgewekt door het geloof in de werking van God (die Jezus uit de dood heeft opgewekt). Je hebt nu een nieuw leven waarin God je leidt.
- Iedereen, die dood was door zijn overtredingen, heeft Hij levend gemaakt. Hij deed dit door ze kwijt te schelden. Hiervoor heeft hij de bewijsstukken uitgewist door ze aan het kruis te nagelen. Er bestaat dus geen enkele aanklacht meer tegen ons, wij zijn totaal vrijgesproken. Daar mogen we Jezus ontzettend dankbaar voor zijn. Zls je vergeving hebt gevraagd, hoef je je later ook niet meer schuldig te voelen om die zonden!
- Hij heeft overheden en machten ontwapend en over hen gezegevierd. De duisternis is al verloren, Jezus is opgestaan uit de dood en heeft de schuld van de zonde overwonnen. We behoren niet meer toe aan de banden van de zonde, maar aan God. Soms lijkt het of

de machten aan de winnende kant zijn, maar dat is slechts schijn. Ze zijn overwonnen. Op dit moment zijn ze nog bezig met een laatste wanhoopsdaad, maar op Gods tijd zullen zij geoordeeld worden.

Toepassingsvragen:

1. Heb jij door wanneer iemand je probeert te verleiden met drogredenen?
2. Wat betekent wandelen in Hem?
3. Hoe ga jij om met de wereldgeesten? Kan je nog een wereldgeest noemen?
4. Probeer je eens voor te stellen wat Jezus gedaan heeft om je zonden kwijt te kunnen schelden. Besef je hoeveel het Hem gekost heeft?
5. Geloof je echt dat je zonden vergeven zijn of pieker je er nadien nog over? Als je in de tweede situatie zit, bid dan dagelijks met Kol. 2:13-14 erbij.
6. God heeft ons opgewekt tot een nieuw leven. In hoeverre laat jij God toe op de troon van je nieuwe leven?

2:16-3:4 Wettisisme – Jezus

Joods wettisisme

Paulus zegt dat je niemand mag laten oordelen over wat je eet en drinkt of in verband met de feestdagen. Al deze Joodse voedselwetten, feestdagen,... zijn een voorafschaduw van wat komen zou. Het gaat niet om deze tekenen, maar om Jezus, die de werkelijkheid is.

Zo is het Pesachfeest de voorafspiegeling van het offer van Jezus, hetgeen wij herdenken met Pasen. Bij Pesach werd er een lam geslacht en het bloed werd aan de deurposten gesmeerd om te herdenken hoe God de Israëlieten in Egypte beschermde tegen de dood van de oudste zonen. Zo beschermt Jezus' bloed ons ook tegen de dood als straf voor de zonde. Zo is iedere feestdag, de tabernakel,... een teken van wat Jezus gedaan heeft.

Ander wettisisme

Laat ook niemand u gewilde nederigheid en engelenverering opleggen. Gewilde nederigheid houdt in dat men zich onthoudt van dingen waar je van God wel van mag genieten, zij onthouden zich van bepaalde voeding, van seksualiteit terwijl je daar van God wel mag van genieten binnen het veilige kader van een huwelijk,....

Degene die dit doen, zijn trots op zichzelf, zonder dat daar een reden voor is. Zij houden zich zelfs niet aan het hoofd (Christus) die het hele lichaam (de gemeente) samenhoudt.

Als je met Jezus bent gestorven aan de wereldgeesten, hoef je je geen geboden te laten opleggen alsof je nog in de wereld leeft. Al deze dingen staan in het teken tot vervulling van het vlees, ook al gaat het om nederigheid en kastijding. Als je met Jezus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Wanneer Jezus dan verschijnt, zal je ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Toepassing:

Het is duidelijk dat Paulus hier fel reageert op een dwaalleer die in Kolosse aanwezig was. Die dwaalleer bestond eruit om je van bepaalde dingen te onthouden en engelen te vereren. Deze onthouding dient echter niet om God te eren, maar veeleer zichzelf. Men was trots dat men dit kon volbrengen. Dit is echter niet wat Jezus vraagt om te doen. Je mag best genieten van lekker eten, je mag genieten van het getrouwde leven, maar besef Wie het je gegeven heeft en dat Hij de



eer verdient. Hou er daarnaast rekening mee dat Hij wel grenzen heeft gesteld. Dank God voor alles wat Hij geeft.

3:5-17 Afleggen van oude leven- aandoen van nieuwe leven

Leg de oude mens af en doe de nieuwe mens aan. Hier krijg je een opsomming van wat je allemaal moet afleggen, dus wat je niet meer doet, en wat je moet aandoen, hoe je God kan behagen.

1) Afleggen:

- Dit hadden Kolossenzen al afgelegd:

- hoererij (overspel, seksuele losbandigheid)
- onreinheid (slechte gedachten, ...)
- hartstocht (een drang om je verlangens te volbrengen)
- boze begeerte (jaloersheid,...)
- hebzucht (alles willen hebben)

- Dit moesten ze nog afleggen:

- toorn (wraak willen nemen)
- heftigheid (opvliegend zijn)
- kwaadaardigheid (slechte dingen willen doen, snel boos worden,...)
- laster (roddelen)
- vuile taal (scheldwoorden, vloeken,...)
- leugens

2) Aandoen:

- innerlijke ontferming (bewogen zijn met anderen)
- goedheid (de goede dingen willen)
- nederigheid (de ander belangrijker achten dan jezelf)
- zachtmoedigheid (rustig en zachtaardig zijn)
- geduld
- verdraagzaamheid (niet bij het minste op je tenen getrapt zijn, maar dingen kunnen verdragen)
- ergeving
- liefde

Als je deze dingen aandoet zal de vrede van Jezus regeren in je hart. Voor deze vrede kan je God vast en zeker danken.

Wanneer God in je woont, krijg je wijsheid over Wie Hij is en dankbaarheid om wat Hij heeft gedaan. Dan doe je alles in Zijn Naam en in dankzegging tot Hem.

Het gaat niet alleen om het afleggen, maar ook om het aandoen. Je kan het vergelijken met denken: het lukt je enkel om niet aan iets te denken door aan iets anders te denken. Zo is het ook met het gedrag: je kan het beste iets niet doen door het te vervangen door iets anders wel te doen.



Hoe lieg je niet meer? Door de volle waarheid te gaan spreken. Hoe haat je niet meer? Door te vergeven en lief te hebben.

Toepassingsvragen:

1. Wat houden al deze dingen in die je moet afleggen en aandoen? Als je moeite hebt om ze te begrijpen, kan je proberen om er een situatie als voorbeeld bij te schrijven.
2. Wat heb je nog niet afgelegd en wat heb je nog niet aangedaan? Probeer jezelf hierin doelen te stellen.
3. We mogen alles voor en met God doen. Dat is iets waar we ontzettend dankbaar voor kunnen zijn. Neem de tijd om God te danken. Dank niet alleen nu, maar laat dankbaarheid ook een deel uitmaken van je leven.

3: 18-4: 6 gehoorzaamheid – heersen

Vrouwen – mannen

Vrouwen: wees je man onderdanig

Mannen: heb je vrouw lief en wees niet ruw tegen haar

In deze maatschappij klinkt de onderdanigheid van de vrouw zo negatief en absoluut niet feministisch. Toch wil God dat vrouwen hun mannen onderdanig zijn. Als je het daaropvolgende vers goed leest, mag je ook weten dat onderdanigheid niet betekent dat je slaaf bent van je ruwe baas en dat je geen schrik moet hebben om onderdanig te zijn. De mannen krijgen namelijk de opdracht om hun vrouw lief te hebben en niet ruw te zijn.

Kinderen- vaders

Kinderen: gehoorzaam je ouders

Vaders: prikkel je kinderen niet

Hier zie je hetzelfde: kinderen moeten gehoorzaam zijn. Ook dit klinkt in deze maatschappij tamelijk negatief, maar daar tegenover staat dan ook weer dat de vaders hun kinderen niet mogen prikkelen, irriteren. Hier draait het dus ook weer om wederzijds respect.

Slaven- meesters

Slaven moeten gehoorzamen aan hun meester, wat ze ook doen, ze moeten het voor God doen. Dit is ook iets wat iedereen moet doen. God heeft geen aanzien des persoon, dus ook al zijn ze nu slaven, later mogen ze ook meedelen in de erfenis.

Meesters moeten hun slaven met recht behandelen, wetende dat zij zelf ook een Meester in de hemel hebben. De meesters moeten beseffen dat ze goed moeten zijn voor hun slaven, ze moeten even goed proberen te zijn als hun Meester in de Hemel voor hen is.

Hetzelfde plaatje keert hier terug: de ene groep moet onderdanig zijn, maar de andere groep moet goed zorgen voor degene die onderdanig zijn.

Algemene oproep

1. Volhard in het gebed.



2. Wees waakzaam.
3. Dank God.
4. Bidt dat God een deur voor zendelingen opent om te spreken over het geheimenis van Jezus.
5. Gedraag je als wijzen ten op zichte van buitenstaanders, de niet-gelovigen in je omgeving.
6. Spreek altijd aangenaam, niet zouteloos. Zeg waar het op aankomt, maar op een goede manier.

Toepassingsvragen:

1. Hoe is je visie ten op zichte van onderdanigheid-gehoorzaamheid?
2. Volhard je in gebed? Hoe vaak dank je God in je gebed? Zou je vaker moeten danken?
3. Hoe is jouw gedrag en spreken? Is het zouteloos of wijs en aangenaam?

4:7-18 Afsluiting

Paulus zendt twee van zijn medewerkers naar Kolosse om de gemeente daar op de hoogte te brengen van zijn omstandigheden. Verder brengt hij allerlei groeten over van andere gelovigen. Zoals je ziet is er bij de eerste christenen een sterke onderlinge verbondenheid. Zelfs al zijn ze niet allemaal bij elkaar, toch hebben ze interesse in elkaar en bidden ze voor elkaar. Ook vertelt hij over Epafraas die heel erg voor de gemeente te Kolosse, zijn thuisgemeente, bidt. Paulus geeft hen de opdracht om hun brief door te geven aan de gemeente te Laodicea en hij vraagt om de brief aan Laodicea ook voor te lezen in Kolosse.

Toepassingsvragen:

1. Hoe is jouw relatie met andere christenen? Bid je voor hen en wordt je bemoedigd door het weten dat er ook voor jou wordt gebeden? Bid jij ook voor andere gelovigen?
2. Zijn er mensen met wie je terug contact kan opnemen, bijvoorbeeld door eens een e-mail te sturen?