

Jakobus – 2

1:1 Inleiding

Van: Jakobus

Aan: 12 stammen in de verstrooiing

1:2-18 Beproeving – verzoeking

Jakobus zegt dat we blij moeten zijn wanneer we in beproevingen komen. Beproevingen zorgen er namelijk voor dat ons geloof sterker wordt.

Hij beseft ook dat het niet makkelijk is om met beproevingen om te gaan, daarom vervolgt hij met de volgende zin: wanneer je wijsheid tekort schiet, bidt ervoor, en God zal het geven. Je moet dit in geloof bidden zonder te twifelen of God dit gebed wel zou beantwoorden.

Wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die opgejaagd en aangedreven wordt door de wind.

Wanneer we twifelen laten we ons doen door de omstandigheden, we worden opgejaagd zoals een golf ook wordt door de wind.

Vervolgens roept Jakobus de geringe op om te roemen zin zijn hoogheid, terwijl de rijke gering wordt. Hier draait hij de wereldse manier van status helemaal om. Soms lijkt het of de ongelovigen het veel beter hebben, zij hebben misschien meer geld, macht, status, ... Maar voor God zijn ze gering. Wij, als gelovigen, kennen misschien meer beproevingen, maar we mogen roemen in God. Hij acht ons hoog. Soms lijkt het leven zwaar en lijken de beproevingen een straf, maar dat is het niet! En God zal ons met de beproeving ook de uitkomst bieden en Hij beproefd nooit iemand boven vermogen. Twee van de vele mooie beloften waaraan we ons in de stormen mogen vasthouden.

Wanneer je in de beproeving volhardt in je geloof, ben je gelukkig, je zal later namelijk de kroon ontvangen. Deze kroon heeft God beloofd aan allen die Hem liefhebben.

Nu legt Jakobus een contrast met beproeving en verzoeking. In beproeving moeten we blij zijn, want beproevingen komen van God. Hij geeft ons leeransen om ons geloof sterker te laten worden. Verzoeking daarentegen komen nooit van God. Verzoeking komt voort uit onze eigen begeerten. Het begint bij het begeren, vervolgens verval je in zonde, en tenslotte eindig je met de dood.

Jakobus vat alles samen: let op voor dwalingen. Alles wat goed is, komt van God. Soms lijken beproevingen niet goed, maar dat zijn ze wel. Indien dit iets slechts zou zijn, zou Jakobus niet oproepen om er blij mee te zijn.

Toepassingsvragen:

1. Kan jij je een specifieke beproeving uit jouw leven herinneren?
2. Hoe ga jij met je beproevingen om?
3. Ken je nog meer beloften waar jij je tijdens de stormen aan kan vasthouden?
4. Op welk gebied ken jij verzoeking?
5. Hoe ga je met deze verzoeking om?



2:1-13 Kenmerk leven naar geloof: geen aanzien des persoons

Een eerste manier om te leven naar je geloof is liefhebben zonder aanzien des persoons. De rijken zijn niet meer dan de arme broeders, degene die slim lijken, zijn niet meer dan degene die minder slim lijken,...

God heeft zelfs de armen uitgekozen om het Koninkrijk te erven. Dit houdt niet in dat rijken niet naar God gaan. De armen hier zijn waarschijnlijk dezelfde armen als van in de bergrede: de armen van geest, degene die naar God zoeken boven alles. Nu is het zo dat als je God boven alles stelt, dus ook boven macht, carrière,.. dat je dan inderdaad soms materiële middelen hebt, maar de zegen van de Heer is veel meer waard.

Wanneer je op één punt van de wet struikelt, ben je schuldig geworden aan alle geboden. We moeten leven naar de wet van de vrijheid die ons oordeelt. We moeten niet denken dat we uit onszelf de wet kunnen houden, indien we struikelen over één puntje, doen we de wet niet. Jezus heeft ons vrijgekocht, toch moeten we wel leven naar deze nieuwe wet. We houden van Jezus en uit liefde voor Hem willen we doen wat Hij vraagt en wat Hij goed vindt.

Toepassingsvragen:

1. Behandel jij iedere broeder of zuster gelijk? Vind je het toch gemakkelijker om meer liefde te hebben voor een rijke, slimme,... broeder?
2. Bedenk eens een broeder die er armer of minder belangrijk uitziet. Bid voor hem en vraag jezelf af of je iets voor hem kan doen.
3. Houdt jij zoveel van Jezus dat je uit vrije keuze wil doen wat Jezus vraagt?

2:14-26 Geloof – goede werken

Jakobus stelt hier de vraag wat het geloof voor zin heeft als het niet met werken gepaard gaat. Hij stelt dit in vergelijking met een arme broeder waartegen je zou zeggen: ‘ga heen, eet goed en houdt u warm’. Dit zeggen zonder die broeder eten te geven is ook zinloos, zo is het ook met het geloof zonder werken. Geloof zonder werken is eigenlijk een dood geloof. Het is onmogelijk om je geloof te tonen zonder werken.

Het is goed dat ze al geloven in de eenheid van God, helaas is dit niet genoeg, de boze geesten geloven dit namelijk ook. Vervolgens geeft hij het voorbeeld van Rahab en Abraham die gerechtvaardigd zijn door de werken.

Dit is een moeilijk gedeelte omdat sommigen hierin menen te lezen dat je enkel door werken behouden wordt. Toch is dit niet zo. Enkel door het offer van Jezus zijn we gered. Als we dit geloven moeten we er ook naar leven. Geloven heeft 2 aspecten, enerzijds de inhoud, de leer van het geloof. Het is niet genoeg om dit enkel voor waar aan te nemen, de boze gelooft ook in God. Het tweede aspect van het geloof zijn de werken, je gaat leven vanuit hetgeen je gelooft. Als je waarlijk gelooft en Jezus echt liefhebt dan krijg je het verlangen te doen wat Hij goed vindt. Geloof en werken gaan dus samen. Het is door de werken dat God ons kan zegenen.

Toepassingsvragen:



1. Probeer je eens voor te stellen hoe je je geloof zou kunnen tonen zonder de goede werken.
2. Hoe kan je je geloof tonen door goede werken? Wat zou jij van goede werken kunnen doen?
3. Denk nog eens na over de twee aspecten van het geloof. Hecht jij aan allebei evenveel belang?

3:1-12 Kenmerk leven naar geloof: beheersing van de tong

Wie niet zondigt in zijn spreken, is volmaakt, in staat zijn hele lichaam in toom te houden. Jakobus vergelijkt dit met paarden, mensen kunnen paarden helemaal besturen door een eenvoudig mondstuk. Zo is het ook met de mens.

Vervolgens geeft hij de vergelijking met een schip. Een schip is te besturen door een klein roer. Zo is bij de mens de tong ook iets klein, maar het kan toch zoveel schade berokkenen.

Als laatste vergelijkt Jakobus de tong met een vuur, een klein vuur kan een heel bos in brand steken, zo is ook de tong een vuur. De tong kan veel in brand zetten, terwijl ze bestuurd wordt door de boze. De tong kan ontzettend veel kwaad doen, heel veel mensen kennen pijn in hun leven door wat anderen tegen hen gezegd hebben. Met de tong eren we God en vervloeken we de mensen. We moeten opletten wat we met onze tong doen, we moeten proberen om goede vruchten voor te brengen in plaats van slechte. Het is goed om God te loven met onze woorden. Dit mogen we zeker blijven doen, daar is Hij heel blij mee. Anderzijds moeten we oppassen wat we zeggen tegen andere mensen, onze woorden naar anderen zouden tot opbouw moeten zijn en niet tot afbraak. God is ook blij wanneer we onze woorden gebruiken om anderen op te bouwen.

Toepassingsvragen:

1. Hoe gaat het met jouw woorden? Brengt jouw tong goede of slechte vruchten voort?
2. Vraag vergeving voor de slechte dingen die je tegen mensen hebt gezegd, vraag God of Hij je wil helpen op je woorden te letten en ze tot opbouw te gebruiken.

3:13 – 4:10 Aarde – hemel

Wijsheid

Aardse wijsheid bestaat uit bittere jaloezie en trots, hemelse wijsheid daarentegen uit zich in goede wandel en werken met zachtmoedigheid. Waar aardse wijsheid heerst, is er wanorde en allerlei slechte daden.

Kenmerken hemelse wijsheid:

- Rein
- Vreedzaam
- Vriendelijk
- Gezeggelijk (Meelopen met de groep)
- Vol ontferming
- Met goede vruchten
- Onpartijdig
- Eerlijk

Zoals je ziet is wijs zijn volgens God heel iets anders dan wijs zijn volgens de wereld.



Toepassingsvragen:

1. Waarin verschilt de aardse wijsheid met de hemelse?
2. Welke kenmerken van hemelse wijsheid bezit jij in mindere mate? Neem de tijd om hiervoor te bidden?

Liefde

Ons strijden komt voort uit onze egoïstische begeerten. Wij willen allerlei dingen hebben, maar hebben niets omdat we wel strijden, maar niet bidden. Het kan ook zijn dat we wel bidden, maar niets krijgen omdat we verkeerd bidden. Bidden is niet hetzelfde als een verlanglijstje schrijven voor sinterklaas.

Het gaat om je hart, ofwel ben je een vriend van God, ofwel een vriend van de wereld. Wanneer je een vriend van de ene bent, ben je een vijand van de andere. God wil ons hele hart, niet slechts een stukje. Als je naar God gaat en weerstand biedt aan de duivel, dan zal de duivel van je weggaan en zal God tot je naderen. Wanneer je je hart aan God geeft in plaats van jezelf te willen beheersen, zal Hij je verhogen.

Toepassingsvragen:

1. Waar gaat jouw hart naar uit?
2. Neem de tijd om tot God te naderen en beseft dat Hij dan tot jou zal komen.

4:11-12 Kenmerk leven naar geloof: geen lastertaal

Jakobus vergelijkt het kwaadspreken en oordelen van een broeder met het kwaadspreken en oordelen van de wet. Enkel de rechter kan de wet oordelen. Dit is zonde, want er is maar 1 rechter, namelijk God, die de macht heeft om te oordelen. Wie zijn wij dat wij ons gelijk stellen als rechter aan God?

Toepassing:

1. Neem de tijd om dit feit eens goed tot je te laten doordringen.

4:13-17 Kenmerk leven naar geloof: God laten plannen

Jakobus geeft hier aan dat het eigenlijk verkeerd is om zelf dingen te plannen. Om uit jezelf te zeggen ik ga daar naartoe, voor zolang en om dat te doen. Wij zijn slechts een damp die er maar voor even is, we weten zelfs niet hoe ons leven morgen zal zijn. Het feit dat we zelf dingen plannen toont alleen maar hoe hoogmoedig we over onszelf denken. Het is veel beter om te zeggen: indien God het wil. Het is beter om God je leven te laten plannen in plaats van dat je het zelf plant. Uiteindelijk is God het die beslist hoe het met je leven zal lopen.

Toepassingsvragen:

1. Hoe ga jij om met belangrijke keuzen die je moet maken?
2. Neem de tijd om te bidden en al je plannen aan God voor te leggen. Het is normaal dat je als jongere heel veel plannen maakt, je moet op deze leeftijd namelijk veel keuzes voor

de toekomst maken. Toch is het goed om God te betrekken in al je plannen en gedachten over de toekomst.

5:1-6 Kenmerk leven naar geloof: omgang met geld

Er is niets mis met geld op zich, maar hier zie je dat het over mensen gaat die koste wat het kost rijk willen zijn. Vooral vers 4 is hier duidelijk over, de rijken houden het loon van de arme arbeiders achter. Leven naar geloof is ook je financiën in Gods handen leggen. Het is God boven geld en financiële zekerheid stellen.

Toepassing:

1. Neem de tijd om te bidden en je financiën ook in Gods handen te leggen en het ook hierin van Hem te verwachten.

5:7-11 Kenmerk leven naar geloof: geduld

Hier roept Jakobus ons op om geduldig te zijn in het lijden. We mogen uitkijken en weten dat de komst van Jezus nabij is. Het lijkt voor ons soms raar dat de komst van Jezus nabij genoemd wordt terwijl we ondertussen al meer dan 2.000 jaar verder zijn, maar we mogen weten dat voor God een dag als 1.000 jaar is en 1.000 jaar als een dag. Voor God is tijd heel anders dan dat tijd voor ons is.

Jakobus vergelijkt dit wachten met een landman die wacht op de oogst, ook zegt hij dat we de profeten als voorbeeld kunnen nemen, zij hebben net als Job volhardt tot het einde. En als we kijken naar Jobs einde dan zien we dat God goed is voor ons allen.

Toepassingsvragen:

1. Ben jij geduldig wanneer er een bepaald lijden in je leven is?
2. Als jij lijdt, mag je naar de komst van Jezus uitkijken, het moment waarop al de tranen van je ogen worden afgewassen.
3. Neem de tijd om een profeet of het verhaal van Job te lezen en te kijken hoe zij volharden en geduldig waren.

5:12 Kenmerk leven naar geloof: betrouwbaarheid

Jakobus zegt hier dat zijn broeder niet moeten zweren en eden afleggen. Hiermee wordt bedoelt dat we betrouwbaar moeten zijn zodat het niet nodig is om onder christenen een eed af te leggen. Een 'ja' is genoeg, omdat we weten dat de ander betrouwbaar is.

Toepassingsvraag:

1. Is jouw 'ja' een echte 'ja', met andere woorden: ben jij betrouwbaar?

5: 13-20 Kenmerk leven naar geloof: bidden

Jakobus roept ons op om met al onze emoties naar God te gaan, met onze moeiten, maar ook met onze vreugde.

Daarnaast geeft hij nog wat informatie over hoe je moet handelen wanneer er iemand ziek is. God geneest en vergeeft zonden. Het is soms moeilijk omdat sommige mensen een hele tijd of

voor altijd ziek blijven, maar er staat ook: ‘en de Here zal hem oprichten’, dus indien God niet direct genezing brengt, geeft Hij kracht om vol te houden, richt Hij ons op en maakt ons moedig en blij.

Ook mogen we onze zonden belijden naar onze broeders, en samen bidden.

Het gebed is een heel krachtig wapen, Jakobus geeft hier het voorbeeld van Elia om dit te onderstrepen.

Toepassingsvragen:

1. Vertrouw jij erop dat God ons vergeeft, geneest en kracht geeft?
2. Is er een zonde die jij naar God toe moet belijden? Misschien kan je dit wel delen met een medechristen en er samen voor bidden.

