

# Het Christendom

Het christendom is een religie, voor de Christen meer een leefwijze, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel. Centraal staan zijn onderwijs, kruisdood, opstanding en zijn wederkomst.

Het christendom is een monotheïstische godsdienst; christenen belijden het geloof in één God. Christenen geloven in Jezus als de zoon van God en de Messias (Hebreeuws; in het Grieks *christos*) die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament. Het christendom is meer dan een wereldgodsdienst, het is een leefwijze. De naam *christenen* voor aanhangers van het christelijk geloof werd voor het eerst gebruikt in Antiochië, en is gebaseerd op het feit dat zij het geloof in Jezus Christus verkondigden, welk centraal staat in het christendom.

In de loop der tijd zijn binnen het christendom een ‘westerse’ en een ‘oosterse’ traditie ontstaan. Tot de westerse traditie behoren het rooms-katholicisme en het daaruit ontstane protestantisme. Tot de oosterse traditie behoren enerzijds de Oriëntaals-orthodoxe Kerken die afstand namen van het Concilie van Chalcedon (451), de Oosters-orthodoxe Kerken, die ontstaan zijn na het schisma van 1054 en die theologisch nauwelijks afwijken van het rooms-katholicisme, en de Oosters-katholieke Kerken, die geünieerd zijn met Rome. Al deze tradities onderschrijven de canones van het Concilie van Nicea.

## Geloofsinhoud

In de christelijke leer staat centraal dat God Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden heeft om de mensheid te bevrijden en te redden van de zonde. Jezus is zowel God als mens. Ook is Hij de Tweede Persoon in de goddelijke Drie-eenheid. Dit betekent echter niet dat er drie goden zijn. God is een, maar in drie verschillende hoedanigheden, zoals de mens ook een drie-eenheid is. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Toch functioneert de mens als een eenheid. Zelfs het kleinste deeltje van het leven, een atoom, is een drie-eenheid bestaande uit protonen, neutronen en electronen.

Christenen geloven, naar de traditie van het jodendom, in de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de 'Ik zal zijn die Ik zijn zal' (JHWH) (Exodus 3:14 NBV), de schepper van hemel en aarde. Verder geloven Christenen, zoals de Bijbel dat zegt, dat met de zonde van de eerste mens, Adam, de zonde in de wereld is gekomen en dat ieder mens in zonde geboren is. Wij geloven ook dat de zonde scheiding brengt tussen God en de mens. De enige manier om weer met God in het reine te komen is het geloof in het 'volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha. Daar heeft Hij als de volmaakte mens en de Zoon van God de schuld van mensheid op zich genomen en heeft ons weer met God verzoend. Tot de kern van het christelijke geloof behoort ook het geloof in de lichamelijke opstanding van Jezus uit de dood, zijn hemelvaart en zijn wederkomst naar de aarde om levenden en doden te oordelen op de laatste dag. De dag des oordeels.

**Het geheel van de levensverhalen over Jezus wordt ook wel het evangelie genoemd. Wij zien dit daardoor als het essentiële element van het christelijk geloof. Het evangelie bestaat uit de eerste vier Bijbelboeken van het Nieuwe Testament: Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes. Dit zijn vier biografieën welke zijn opgesteld op sobere wijze, in de eerste 150 jaren na christus.**