

Filosofische Citaten

Filosofische Citaten - Het Universum

John Stuart Mill (1806-1873) – Engels econoom, politiek theoreticus en filosoof - Met boeken als *Een Systematiek der Logica*, *Principes van de Politieke Economie*, en *Over Vrijheid* leverde hij een belangrijke bijdrage op het gebied van de inductieve logica.

“Eén van de feiten van het universum die verklaard dienen te worden, zo kan gesteld worden, is het Verstand; en het mag duidelijk dat niets anders het Verstand kan hebben voortgebracht dan een Verstand.” - John Stuart Mill

(Mill, J. *Essays on Ethics, Religion, and Society*, oftewel *Verhandelingen over Ethiek, Religie en de Samenleving*, University of Toronto Press, 1969, 439.)

Benedictus de Spinoza (1623-1677) – Nederlands filosoof en rationalist met een grote invloed op het Duits idealisme - Spinoza was uit een Portugees-Joodse familie afkomstig en wordt door werken als *Ethica Ordine Geometrico Demonstrata* als één van de grootste religieuze filosofen aller tijden beschouwd.

“Niets zonder God kan zijn noch gedacht worden” - Benedictus de Spinoza

(*Zedekunde, Benedictus de Spinoza* vertaald door D: Burger)

Filosofische Citaten – Het Bestaan

René Descartes (1596-1650) – Frans mathematicus, wetenschapper en grondlegger van de moderne filosofie -- Bekend door zijn uitspraak: "Ik denk; dus ik besta".

“Ik heb geconcludeerd dat het bestaan van God evident is en dat mijn bestaan op alle momenten in mijn leven volledig van God afhankelijk is, en dat ik denk dat de menselijke geest niets met een grotere bewijslast en zekerheid zou kunnen weten.” - René Descartes

(Descartes, R. “Les Meditations” in *The Meditations and Selections from the Principles of René Descartes*, oftewel *De Meditaties en Selecties uit de Principes van René Descartes*, Open Court Publishing, 1950, par. 155.)

Blaise Pascal (1623-1662) – Frans mathematicus, filosoof en grondlegger van de moderne waarschijnlijkheidstheorie - Hij had een grote invloed op het existentialisme en het Tijdperk van de Verlichting.

“Alle dingen zijn uit het niets voortgekomen en bewegen zich voorwaarts tot in de oneindigheid. Wie kan een dergelijke verbazingwekkende loopbaan volgen? De Auteur van deze wonderen, en alleen Hij, kan deze bevatten.” - Blaise Pascal

(Pascal, B. *Thoughts on Religion and Philosophy*, oftewel *Gedachten over Religie en Filosofie*, Otto Schultz & Company, 5.)

Filosofische Citaten – De Zoektocht naar God

Francis Bacon (1561-1626) – Engels staatsman en leidend figuur in de empirische filosofie - Auteur van *The Advancement of Learning and Novum Organum*, een belangrijk fundament van de moderne wetenschappelijk methode.

“Het is waar dat een weinig filosofie het verstand van een mens naar het atheïsme zal doen neigen; maar een diepte in de filosofie leidt het verstand van een mens naar religie: Want ook al kijkt het verstand van een mens naar verstrooide secundaire oorzaken, het kan hier soms blijven stilstaan en niet verder kijken; maar wanneer de keten van deze oorzaken gezamenlijk en met elkaar verbonden worden beschouwd, dan kan het verstand niets anders doen dan de toevlucht

nemen tot de Voorzienigheid en God.” - Sir Francis Bacon

(Bacon, F. *The Essays of Lord Bacon*, oftewel *De Verhandelingen van Lord Bacon*, Longman & Green, 1875, 64.)

Immanuel Kant (1724-1804) – Duits filosoof, wetenschapper en één van de grootste moderne denkers - Bekend vanwege krachtige schrijfsels zoals *De Kritiek van de Pure rede* en *De Kritiek van de Praktische Rede*.

"Het totaal van alle mogelijke kennis over God is niet bereikbaar voor een menselijk wezen, zelfs niet door een ware openbaring. Maar het ontdekken hoe ver onze rede kan gaan met betrekking tot de kennis over God is één van de meest waardige zoektochten." - Immanuel Kant

(Kant, I. *Lectures on Philosophical Theology*, oftewel *Lezingen over Filosofische Theologie*, Cornell University Press, 1978, 23.)

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) – Frans filosoof, politiek theoreticus en een vooraanstaand schrijver in het Tijdperk van de Verlichting in Europa - Bekend door krachtige werkstukken zoals *Het Sociale Contract* en *De Uiteenzetting over De Wetenschappen en de Kunsten*.

"Een intelligent wezen is het actieve principe van alle dingen. Iemand moet elk beetje gezond verstand hebben laten varen om hieraan te twifelen, en pogingen om een zo evidente waarheid te bewijzen zijn niets meer dan tijdverspilling." - Jean Jacques Rousseau

Burgelin, P. *La Philosophie de l' Existence de Jean Jacques Rousseau*, oftewel *De Filosofie van het Bestaan door Jean Jacques Rousseau*, Librairie Philosophique J. Vrin., 1973, 407.)