

# DE BIJBEL EN HOMOSEKSUALITEIT

## Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

Veronderstel dat iemand de Bijbel accepteert als zijnde het Woord van God en dat het daardoor de uiteindelijke autoriteit heeft over de besproken onderwerpen, wat heeft de Bijbel dan te zeggen over het onderwerp homoseksualiteit? Overweeg het volgende...

WAT TEGENWOORDIG ZO MOOI EN SUBTIEL "HOMOSEKSUALITEIT" WORD GENOEMD WAS EEN ZWARE ZONDE IN DE DAGEN VAN DE VOORVADEREN EN IS HET NOG STEEDS VOLGENS DE BIJBEL, EEN BOEK DAT ZIJN GELIJKE NIET KENT EN AL DUIZENDEN JAREN HETZELFDE ZEGT EN ALTIJD ZAL BLIJVEN ZEGGEN TOTDAT DEZE WERELD ZAL VERGAAN DOOR ZIJN KWAADHEID.

In Genesis 19:24-28 staat het verderf van de steden Sodom en Gomorra beschreven. De apostel Petrus verklaard dat dit unieke oordeel over deze twee steden gezet was als voorbeeld:

"En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;" 2 Petrus 2:6

Waarom werden Sodom en Gomorra gezet als een voorbeeld van God's uiteindelijke oordeel over de goddeloze? Wat deden ze dat ze zo verschilden van andere goddeloze steden in die tijd? Laten we kijken wat tegen Abraham werd gezegd:

"Voorts zeide de HEERE: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is," Genesis 18:20

Wat was deze zeer zware zonde? Ik Heb gehoord hoe homoseksuele theologen probeerden uit te leggen dat deze zonde gebrek aan gastvrijheid was. Is dat het geval? Nu, bekijk deze tekst...

"Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af." Genesis 19:4

Merk ten eerste op dat alle mensen van de stad betrokken waren bij wat de zonde ook mag zijn...

"En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen." Genesis 19:5

Het woord "bekennen" staat niet in de originele Hebreeuwse tekst, maar is door de vertalers voorzien omdat het woord "bekennen" zoals hier gebruikt wordt vaak een synoniem is voor seksuele relaties (bijv. Genesis 4:1,17)

Lot's reactie op deze menigte geeft zeker weer hoe hij de vraag van de menigte begreep...

"Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe; En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad!" Genesis 19:6,7

Het is duidelijk dat Lot begreep dat hun bedoelingen niet eervol waren.

De volgende verklaring van Lot is moeilijk te begrijpen, maar het benadrukt misschien zijn opvatting over gastvrijheid, waardoor hij zelfs bereid was persoonlijk verlies te leiden zodat de gasten niets zou overkomen...

" Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan." Genesis 19:8

Lot's verbazende opofferen van zijn twee dochters bevestigd tenslotte dat de bedoelingen van de menigte van seksuele aard waren. Maar, merk op dat Lot uitlegt dat zijn oorspronkelijke gastvrijheid tegenover deze twee vreemdelingen (vereglijk Genesis 19:1-3) voortkomt uit bescherming voor de seksuele verkrachtingen van de menigte.

Het antwoord van de menigte op Lot's voorstel is eveneens verhelderend...

"Toen zeiden zij: Kom verder aan! Voorts zeiden zij: Deze ene is gekomen, om als vreemdeling hier te wonen, en zoude hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaads doen, dan hun. En zij drongen zeer op den man, op Lot, en zij traden toe om de deur open te breken." Genesis 19:9

Hun reactie lijkt op velen vandaag de dag, die, tegen degenen die zondig gedrag aantonen, zeggen: "Wie ben jij om te oordelen?" Mensen zijn niet echt veranderd of wel? Deze mensen falen in het zich realiseren dat wanneer jij iets aantoonst vanuit God's Woord als zijnde zonde, dat jij niet aan het oordelen bent, het is het WOORD VAN GOD wat hun oordeelt!! Omgekeerd, zij proberen de veroordeling van de boodschap van God te verwerpen door de Boodschapper te veroordelen!

Dat homoseksualiteit de zware zonde was naar welke de Heer verwijst in Genesis 19:20 wordt duidelijker als we kijken naar wat het Nieuwe Testament verteld over het verderf van Sodom en Gomorra. Zo schreef Judas bijv.:

"Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs." Judas vers 7

Merk op dat Judas de zonde van Sodom en Gomorra omschrijft als "hoererij" en "ander vlees nagaan". Nergens staat dat het aan het gebrek van gastvrijheid lag! Alleen degenen die wanhopig hun homoseksueel gedrag rechtvaardigen falen om te zien wat de werkelijke zonde van Sodom en Gomorra was.

## **HOMOSEKSUEEL GEDRAG WAS EEN "HOOFD-ZONDE" ONDER DE WET VAN MOZES**

Ik ben dankbaar dat we niet langer onder de wet van Mozes zijn, met zijn ontzettend zware straffen (ofschoon onder het nieuwe verbond nog zwaardere straffen voor dezelfde misdaden gelden, alleen zijn deze uitgesteld tot de dag des oordeels, vergelijk Hebreëen 10:26-31). Maar net als Paulus aan de Romeinen schreef:

"Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed." Romeinen 7:12

Hij schreef later dat het geschreven was "ons ter lering" (Romeinen 15:4)

Dus, wat kunnen we leren van de wet over God's kijk op homoseksueel gedrag? In Leviticus lezen we:

"Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel." Leviticus 18:22

Kan het nog duidelijker? Homoseksueel gedrag is een gruwel voor de Heer! Samen met de "gemeenschap met beesten" (Leviticus 18:23) was het één van de zondes die God rechtvaardigden om het land Kanaän aan de Israëlieten te geven, want de vorige bewoners werden schuldig bevonden aan deze zondes (Leviticus 18:24,25). De Israëlieten werden gewaarschuwd dat wanneer zij zich in zouden laten met dezelfde zondes dat ze ook uitgeroeid zouden worden (Leviticus 18:26-31)

Hier wordt later meer over gezegd in het boek Leviticus:

"Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!" Leviticus 20:13

Opnieuw benadruk ik dat, overeenstemmend met het Nieuwe Testament, wij niet onder de wet van Mozes leven; maar wat we hier kunnen leren is, dat, ook al was de wet intact, homoseksualiteit zonder twijfel een zwaar vergrijp was, zelfs waard om te sterven!

Maar wat is er met het Nieuwe Testament? Wat zegt Gods Woord daar ?

**HET NIEUWE TESTAMENT IS DUIDELIJK OVER DE VEROORDELING VAN HOMOSEKSUEEL GEDRAG**

Aan de kerk van God die in Korinthe was, schreef Paulus:

"Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven." 1 Korintiërs 6:9,10

In dit schriftgedeelte gebruikt Paulus twee termen, namelijk "noch die bij mannen liggen" (in de Engelse vertaling staat hier gewoon "homoseksuelen") en "ontuchtigen." De eerste term, vertaald als "homoseksuelen" (in de King James is het "travestiet") is malakos en wordt als volgt omschreven:

"travestie, of een man die zich vrouwelijk gedraagt, een man die zijn lichaam onderwerpt aan onnatuurlijke omgang." (THAYER) Het woord dat vertaald is als "ontuchtigen" (misbruikers van zichzelf met de mensheid, vrij vertaald uit de King James Bijbel) is arsenokoitai en wordt als volgt omschreven:

"iemand die bij een man ligt als bij een vrouw, een ontuchtige" (THAYER)

Paulus' waarschuwing om niet misleid te worden is ook voor vandaag de dag van toepassing, want sommige homoseksuele theologen willen ons laten geloven dat Paulus alleen mannelijke prostitutie veroordeelde. Terwijl het eerste woord (malakos) inderdaad spreekt over mannelijke prostitutie, spreekt het tweede woord (arsenokoitai) over elke soort van homoseksueel gedrag. Ook al worden er veel pogingen gedaan om deze schriften te betwisten en velen te misleiden, blijft God's Woord duidelijk: degenen die doorgaan in hun homoseksualiteit zullen het Koninkrijk Gods niet beërven!

(Het volgende vers (1 Korintiërs 6:11) geeft hoe dan ook hoop voor een ieder die gevangen is in homoseksualiteit, wat we later nader zullen bekijken). Paulus gebruikt ook het woord "arsenokoitai" (de algemene term voor homoseksueel gedrag) als een voorbeeld voor:

"en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is." - vergelijk 1 Timoteüs 1:10,11

Sinds de gezonde leer van het Evangelie van Christus zelfs seksuele relaties tussen ongetrouwde heteroseksuelen veroordeeld, zou het niet moeilijk moeten zijn om te begrijpen dat sex tussen ongetrouwde homoseksuelen net zo fout is! Voor de "getrouwde" homoseksuelen geldt dat het instituut van huwelijken dat begonnen en gedefiniëerd is door God, alleen sex goedkeurt tussen een man en een vrouw (vergelijk Genesis 2:24; en ook Matteüs 19:4-6)

Het "klassieke" schriftgedeelte dat over de zonde van homoseksueel gedrag gaat vinden we in Romeinen 1:18-28. In dit gedeelte bespreekt Paulus de toorn van God die gericht is aan de mensen die God niet eren:

"Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun

geopenbaard. Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten." Romeinen 1:18-23

De rechtvaardige verontwaardiging van God is gericht aan degenen die het duidelijke bewijs van God's bestaan en Zijn kracht verwerpen zoals we in de natuur kunnen zien en als men dan al religieus is, dan maakt men God tot een zelf gekozen beeld. Ofschoon we vandaag de dag zo "wereldwijs" zijn, om te bezwijken voor de gedachte dat God net als een gegraveerd beeld is, is er toch de neiging om "God naar ons eigen beeld te creeën", opdat Hij denkt zoals wij doen en zodat Hij handelt zoals wij dat doen (men zou er goed aan doen om de volgende schrift te lezen Jesaja 55:8,9)

Hoe uit God dan Zijn gerechtvaardigde verontwaardiging wanneer Hij niet meteen de Dag des Oordeels brengt? Paulus vertelt ons als we verder gaan:

"Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen." Romeinen 1:24,25

In plaats van de Dag des Oordeels te brengen of ze te doden met een bliksemstraal uit de hemel, geeft God ze over in de begeerlijkheden hunner harten. Met andere woorden degenen die niet gewillig zijn om God te dienen, worden overgegeven aan moreel verval!

Om het te illustreren gaat Paulus verder...

"Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;" Romeinen 1:26

Hier wordt gezinspeeld op lesbiennes, waarbij vrouwen het niet meer waarderen dat hun lichaam bedoeld is voor sex tussen een man en een vrouw en voor de voortplanting en vrouwen die denken "mijn lichaam behoort mij toe". Met andere woorden: vrouwen die denken dat hun lichaam alleen bedoeld is voor goedkope lusten. Met betrekking tot mannen die God overgegeven heeft aan onreinheid zegt Paulus het volgende:

"En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende." Romeinen 1:27

Op dezelfde wijze verlaten de mannen, die door God overgegeven zijn aan onreinheid, de natuurlijke omgang met vrouwen en wenden zich tot andere mannen om hun lusten te bevredigen. Zoals Paulus herhaalt in de volgende vers:

"En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;"  
Romeinen 1:28

In dit gedeelte lezen we drie keer "God heeft hen overgegeven" (Romeinen 1:24,26,28). Het is duidelijk: wanneer een mens ervoor kiest om God te verwerpen of Hem naar zijn eigen denkbeeld te maken, dan zal God hem overgeven om zijn eigen weg te gaan. Niet weerhouden door God op wat voor manier dan ook, vervallen zij in steeds diepere immoraliteit! Voor sommigen houdt dat heteroseksuele immoraliteit in, zoals sex voor het huwelijk en overspel. Maar voor anderen houdt het homoseksualiteit in (zowel homo als ook lesbie). En wat zijn de konsekwenties van zulk gedrag? De apostel Paulus verwijst zulke mensen naar het volgende:

"en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende."  
Romeinen 1:27

Een zinsspel op ziektes die overgedragen worden via seksueel contact zoals AIDS? We kunnen er niet zeker van zijn, maar niemand kan het betwisten, dat degenen die gewillig zijn om God's Woord te gehoorzamen in seksueel gedrag minder bang hoeven te zijn voor geslachtsziektes dan degenen die ervoor kiezen om Hem te verwerpen!

Conclusies:

God's basisprincipes op het gebied van rechtvaardigheid zijn constant overeind blijven staan door de hele geschiedenis van de Bijbel. Bijvoorbeeld, overspel werd altijd veroordeeld door God. Evenals dat wij gezien hebben dat homoseksualiteit omschreven wordt als:

1. Een "zware zonde" ten tijde van de voorvaders
2. Een "gruwel" in de wet van Mozes
3. "Beschamend," "een verlaagde geest" en "tegen de gezonde leer in; Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods".

Ik kan begrijpen dat degenen die niet in God geloven of die de Bijbel niet accepteren als zijnde het Woord van God, het niet eens zullen zijn met zo een evaluatie van homoseksualiteit. Maar ik ben bang dat alleen degenen met een verhard hart zullen belijden dat ze de Bijbel, God's Woord, geloven en ondanks dat homoseksualiteit goedkeuren als een alternatieve levensstijl waar God's zegen op rust. Mogen degenen die verklaren de Bijbel te accepteren als het laatste woord nooit aarzelen om te accepteren wat de Bijbel zegt, hoe "politiek incorrect" onze verdorven maatschappij dat ook vind.

Toevoegingen:

- Efeziërs 4:17-24
- 1Korintiërs 6:9,10
- Romeinen 8:12,13
- 1Korintiërs 6:11
- Handelingen 2:38
- Efeziërs 3:16

- Fillipenzen 2:13
- Fillipenzen 4:13
- 1Korintiërs 10;13
- Galaten 5:16
- Romeinen 8:5
- Romeinen 12:1,2
- Romeinen 13:14
- Romeinen 6:12,13
- Hebreën 4:16