

2 Timoteüs

1:1-2 Inleiding

Van: Paulus

Aan: Timotëus

De bediening voor God

1:3-18 Gaven van God

Timotëus wordt geprezen om zijn ongeveinsd geloof. Dit geloof is generaties doorgegeven, van zijn grootmoeder, naar zijn moeder en nu bij hem. Ongeveinsd wil zeggen: eerlijk, oprecht. Het geloof van Timoteüs is oprecht. Dit is iets waar ook wij naar mogen streven.

Daarnaast wordt hij opgeroepen om de gave Gods aan te wakkeren die door Paulus' handoplegging in hem is. We kunnen de gaven van God aanwakkeren of uitdoven. Wanneer we veel tijd besteden aan onze relatie met God en openstaan om Hem Heer van ons leven te laten zijn, dan wakkeren we de gave Gods aan, want we staan dan open voor de werking van de Heilige Geest. Paulus heeft Timotëus voor zijn bediening de handen op gelegd, hierdoor werd hij gezegend met de gaven die hij nodig had voor de bediening, nu moet hij er wel voor kiezen om iedere dag God op de troon van zijn leven te zetten zodat Hij verder kan werken met die gaven in Timoteüs.

God roept mensen voor een bepaalde bediening, niet vanuit een evaluatie van onze eigen goede werken, maar volgens Zijn wil en genade. Het is niet omdat wij zo goed zijn dat God ons voor een bepaalde taak wil gebruiken. God wil ons een taak geven en ons hier voor toerusten. Het initiatief komt dus van God.

Toepassingsvragen:

1. Hoe is het met jouw geloof gesteld? Is dit oprecht en eerlijk of niet?
2. Sta jij open voor het werk van de Heilige Geest? Zijn er dingen in je leven die je liever zelf behandelt en hierdoor Zijn werk bemoeilijkt?
3. Waarvoor zou God jou willen gebruiken? Wat zijn jouw gaven? Je kan bidden dat God jou dit op Zijn tijd wil openbaren.

2:1-13 Soldaat van God

Timotëus krijgt hier de opdracht te getuigen aan vertrouwde mensen zodat ook zij weer anderen kunnen onderrichten. Daarnaast moet hij meevoelen met degene die te lijden hebben. Deze opdracht wordt vergeleken met de opdracht van een soldaat. De soldaat zal pas de krans ontvangen wanneer hij leeft naar de regels. Er wordt ook bij vermeld dat geen enkel soldaat zich moet bezighouden met de zorg voor zijn onderhoud, hij moet zich enkel bezighouden met zijn 'baas' te dienen. Het is de 'baas' die zal voorzien in onderhoud. Zo gebeurde dit in het leger, maar zo doet God dat ook nu voor ons. We moeten ook onthouden dat onze 'baas' uit de dood is



opgewekt en we niet moeten vrezen om te lijden en/of te sterven in de strijd. Hij is betrouwbaar en we zullen met Hem mogen leven zoals Hij gezegd heeft, we zullen zelfs met Hem mogen heersen.

Toepassingsvragen:

1. Ben jij een betrouwbaar persoon zoals degene waar Timotëus het evangelie aan moest verkondigen? Sta je hier open voor? Heb je het verlangen om dit zelf ook te gaan verkondigen?
2. Voel je mee met degene die lijden? Hoe zou je jezelf ertoe kunnen aanzetten om meer medeleven te tonen?
3. Vertrouw je op God dat Hij zal voorzien in je levensonderhoud of zorg je liever zelf voor financiële 'zekerheid'?
4. Neem de tijd om de 'Baas' te danken dat Hij getrouw is.

De bediening van de duivel – de bediening van God

2:14-26 Ongerechtigheid – rechtvaardigheid

Paulus waarschuwt hier tegen dwaalleringen die beweren dat de opstanding al heeft plaats gehad. Hij roept op om te breken met de ongerechtigheden. Hierop volgt een vergelijking van een groot huis waarin vele soorten voorwerpen zijn, sommige van goud, andere van hout, ... Sommige tot goede bestemmingen, andere niet. Wanneer je je ontdoet van de ongerechtigheden, word je een voorwerp met een goed bestemming. Dan ben je een bruikbaar voorwerp voor God, of je nu van hout bent of van goud. Net zoals ieder voorwerp dient voor een specifiek gebruik, zo heeft God voor ieder van ons een specifieke taak. De ene roept Hij op om te getuigen op het werk, school, ... en de ander roept Hij dan weer om zendeling te worden. Zo heeft ieder een taak. De ene taak is niet beter dan de andere, God geeft ieder naar Zijn wil en Zijn wil is goed. Het is aan ons om te kiezen of we een nuttig voorwerp willen zijn.

Als we bruikbaar willen zijn voor God dan moeten we de ongerechtigheden afleggen: afkerig zijn van dwaze en onverstandige strijdvragen (zie bijvoorbeeld hier bij de dwaalleraars), roddel, grenzeloze begeerten... Daarnaast moeten we ook de gerechtigheid najagen: trouw, liefde, vrede, een rein hart, niet twisten (er niet op uit zijn om twisten te beginnen, er geen sport van maken om altijd je gelijk te halen), zachtmoedigheid, geduld,.... Allemaal dingen die we uit onszelf nooit volledig tot stand kunnen brengen, we hebben hier de hulp van de Heilige Geest voor nodig. Met deze goede houding mag je ingaan tegen de dwaalleraars, God wil jou gebruiken om hen te confronteren met het evangelie en wie weet keren ze zich hierdoor af van hun boze wegen.

Toepassingsvragen:

1. Streef jij naar rechtvaardigheid? Op welke punten zou je nog beter moeten letten?
2. Ken jij 'dwaalleraars'? Hoe ga je met hen om? Hoe wil God dat we met hen omgaan?

De bediening van de duivel

3:1-13 Soldaten van de satan

Dit deel begint met een aantal kenmerken van de mensen in het einde der tijden, degene die geen soldaat van God zijn, maar van de duivel:

- Zelfzuchtig (egoïstisch, uit op eigen plezier)
- Geldgierig (alleen maar uit op steeds meer geld)
- Pochers (opscheppen over alles wat zij kunnen of hebben)
- Vermetel (arrogant, ze willen dat iedereen ziet hoe dapper en goed zij wel zijn)
- Kwaadsprekers (roddelen, anderen zwart maken)
- Aan hun ouders ongehoorzaam (ze doen hun eigen ding en luisteren niet)
- Ondankbaar (ze willen het goed hebben en danken de ander niet voor goede dingen die ze kregen)
- Onheilig (ze doen de slechte dingen in plaats van de goede dingen)
- Afkerig van het goede (alles wat God goed vindt, vinden zij slecht, dwaas, nutteloos,...)
- Verraderlijk (beloften niet nakomen, schijnheilig zijn,...)
- Roekeloos (onvoorzichtig zijn, te grote risico's nemen)
- Opgeblazen (verwaand, trots, arrogant)
- Meer liefde voor genot dan voor God

Deze dingen moeten we proberen om afleggen en we moeten het goede doen zoals God ons leert in de bijbel, liefde hebben voor elkaar, anderen belangrijker vinden dan onszelf, trouw zijn, vertrouwen op God, niet bedriegen...

De mensen die godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, maar zij die slecht leven zullen van kwaad naar erger gaan. Soms lijkt het of deze mensen het beter hebben dan ons, maar het is slechts schijn en/of kortstondig. God zal hen oordelen en ons zegenen.

Toepassingsvragen:

1. In welke mate herken je de kenmerken van mensen in het einde der tijden in onze maatschappij?
2. Wat zijn de tegengestelde kenmerken die we zouden moeten aandoen? Bijvoorbeeld zelfzuchtig <-> nederig.
3. Zijn er dingen die in jezelf ook nog aanwezig zijn? Wat zou je hieraan kunnen doen?

De bediening van God

3:14- 4:8 Wapen van God

Het is belangrijk dat we interesse en honger hebben naar het Woord van God. Dit Woord geeft wijsheid, is nuttig om te onderwijzen, anderen op te voeden, onwaarheden te weerleggen. Het is door Hem geïnspireerd, dus we mogen ook zeker van zijn dat het waarheid is. God gaf de juiste dingen door aan de auteurs, zo konden deze het juiste opschrijven. Zonder Zijn tussenkomst zou het onmogelijk zijn dat de bijbel één geheel vormt. Het is namelijk geschreven door minstens veertig verschillende mensen, van verschillende afkomst, van verschillende tijden en

culturen,...Het Woord van God rust ons ook toe om de goede dingen te kunnen doen. Er komen tijden dat mensen van de gezonde leer niet meer willen weten, dit is nu al het geval. Hoeveel mensen zijn er niet die absoluut niets van God willen weten? Wanneer we kennis van Gods Woord opdoen, kunnen we het gebruiken om de dingen die tegen de gezonde leer ingaan te weerleggen. Met andere woorden, met kennis van de bijbel (= wijsheid die van God komt) zijn we in staat te discussiëren met anderen om Gods evangelie te verdedigen. Strijd de goede strijd en behoud je geloof!

Toepassingsvragen:

1. Hoe sta jij tegenover de bijbel? Geloof jij het de waarheid is of heb je nog twijfels?
2. Durf jij het Woord van God gebruiken om anderen te wijzen op de waarheid? Kan je hiervan een voorbeeld geven?
3. Heb jij een verlangen om de bijbel beter te leren kennen? Wat is hiervoor de belangrijkste reden?

4:9-22 Omgaan met allerlei soldaten

Paulus schrijft hier over allerlei mensen die hem hebben verlaten. Hier zijn verschillende redenen voor: ziekte, andere bediening,... Dit zijn dingen waar de mens niet aan kan doen, maar God had een andere weg met hen voor ogen. Soms gebeuren er ook dingen waar de ander wel aan kan doen: bijvoorbeeld het geloof vaarwel zeggen, de bediening niet meer verder willen zetten,... Wat mij opvalt is dat Paulus bijna helemaal alleen achterblijft en toch niet verbitterd is. Hij laat het aan God over om te oordelen.

Toepassingsvragen:

1. Zijn er mensen die jou hebben laten vallen? Wat is hiervoor de reden?
2. Heb jij al eens iemand de rug toegekeerd? Zo ja, bid om wijsheid en dat God op je hart geeft wat je met deze situatie moet aanvangen.
3. Hoe ga jij om met mensen die jou de rug toegekeerd hebben zonder dat jij het nog kan goed maken? Vraag God om kracht het aan Hem te geven en Hem te laten oordelen.